

יום שישי 17 אפריל 2020

מילים לזכרה של ורדה דיין (זלוצקי)

רשימה זו מתבססת על ראיונות שקיים צוות הארכיון עם ורדה :
ורדה נולדה בשנת 1931 ובהיותה בת שנתיים עברה עם הוריה ואחיה יחזקאל למושב צופית.
גן הילדים וכתה א' היה בבית של כץ (היום דנציגר) והגננת חיה לימדה גם את כתה א'.
בגיל הנערות השתתפה כמו כל הנוער במושב, בפעילויות תומכות ונילוות להגנה, כולל איתות ממרומי בריכת המים שעל יד בית העם.
בסיום כתה י' הלכה ללימודי בסמינר שיין (בפתח תקוה) ובאמצע השנה השלישית ללימודים גוייסה יחד עם הסמינריסטים האחרים לטובת מושבי העולים.
ורדה נשלחה למושב גילת ושם "גילתה" (הכירה) את שמעון דיין ולאחר שהתחתנו (1951), עברו לגור בצופית והיתה גננת במושב בגן שהכיל 50 ילדים במבנה הידוע היום כבנין המזכירות.
עד 1959, כאשר בשנת 1956 נבנה צריף גן הילדים (במקום שהיום עומד מועדון התרבות).
בשנת 1959 לא היו מספיק ילדים והגן נסגר והיא עברה לעבוד בגן ילדים בשיכון קפלן הסמוך לצופית.
בהתחלה גרו ורדה שמעון בבית ההורים (זלוצקי) ולאחר מכן כשהתפנו דירות שהיו מיועדות ל"עולים חדשים" ולמשפחות מהתנועה "מהעיר לכפר" עברו לבית שבו גרה עד יום מותה .
לימים, יזמה ורדה והפעילה יחד עם חברות נוספות את הקמת מועדון החברים "מועדון רעים" שהתקיים במועדון הספריה מתחת לבית העם.
שם התקיימו הרצאות, חוגים ועוד. בהפעלת **מועדון רעים** נעזרו בהנהלת המושב וגם במועצה האזורית.
כמו כן נהגה ורדה לבקר אנשים מבוגרים ובודדים במושב.
ורדה שמרה על רוח אופטימית ועל מצבה הגופני והיתה צועדת מדי בקר עם חברתה צ'רנה (תבדל"א), אולם, המחלה שהגיעה בחודשים האחרונים הכריעה אותה.
עקב המצב המיוחד, ההסגר שנכפה עלינו בתקופה זו שמחלת הקורונה משתוללת, והאיסור על התקהלות,
ליוונו, תושבי צופית, את ורדה למנוחת עולמים בעמידה בפתחי חצרות בזמן שמשפחתה נסעה במכוניות לבית העלמין.
תנחומינו לבנים ולנכדים, לאחיה, יעקב וגבי זלוצקי ולכל המשפחה .
תנצ"ב



צוות ארכיון צופית